

nieuwsbrief en evaluatie 2012



Lieve Italië liefhebbers,

Het was een wonderlijke zomer.

We zijn nu thuis en als ik terug kijk heb ik het gevoel dat we vanaf april tot op heden aan het opruimen, ordenen, organiseren en plannen zijn geweest.

De eerste caravans die niet gereserveerd waren gingen in Arezzo naar de caravanhandelaar voor

nieuwe banden en een checkup om weer te kunnen rijden.

De caravans waarin na het hoogseizoen geen gasten meer kwamen gingen ook richting Arezzo en die konden naar huis.

De vele extra spullen die we nodig hadden als in een stortbui iets aan de voortenten stuk zou gaan werden langzamerhand overbodig en dat werd dan verwerkt op onze 'stortdagen'.

Ik zal niemand verder vermoeien met dit deel van mijn zomerverslag.

We hebben weer geweldige **kookworkshops** beleefd.

Iets minder vaak dan het vorig jaar hebben **wijnproefavonden** en **-tours** gemaakt. Onze sommelier is vader geworden deze zomer van een te vroeg geboren dochter Vittoria en de ziekte van zijn schoonmoeder vergde ook veel tijd. Gelukkig gaat het met allemaal heel voorspoedig.

Verder hebben we veel enthousiaste gasten gehad, zijn we veel samen op reis geweest, de jammetjes en vooral de likeuren waren zeer populair.

Het accent van onze activiteiten zullen we veel meer leggen op **AL** onze contacten in Italië, ook op de wintermogelijkheden.

In de herfst zal ik weer meer gelegenheid hebben verhalen over de Abruzzes, voor mijn boek te schrijven en ook mijn webwinkel wordt uitgebreid met *prodotti tipici italiani*.